

Commissie Bestuur 16-02-2023

Geachte commissieleden, beste mensen,

Ik ben Paula van Liere, aangesloten bij de Grootouders voor het Klimaat en lid van het Klimaatkoor. Ik ben 75 en heb me in het verleden wel eens de vraag gesteld hoe ik oud zou willen zijn. Ik heb nooit gedacht: als activist.

Ik spreek hier omdat ik 19 januari op de publieke tribune zat bij het agendapunt onderwerpkeuze Burgerberaad en verbijsterd naar huis ben gegaan. Verbijsterd over wat ik heb beleefd als een armoedige samenkomst en een toonbeeld van collectieve onmacht. Ik was zeker ook boos. Wat me het meest is bijgebleven, is dat de regie kwam te liggen bij een apparaat dat de secondes weg telt. Gelukkig heeft u intussen wel stappen gezet om verder te komen en is er zelfs een meerderheid voor een Burgerberaad CO2-reductie. Daar ben ik blij mee. Toch wil ik het een en ander met u delen.

De nacht na die treurige vergadering schrok ik wakker uit een chaotische droom. Ik kon niet meer in slaap komen. Plotseling was daar de gedachte: dit is het. We zitten met elkaar middenin de chaos. In die chaos en complexiteit raken we elkaar kwijt, terwijl we elkaar harder nodig hebben dan ooit. Door mijn droom realiseerde ik me dat we allen deel zijn van de chaos en dat het moeilijk is en vooral heel moeilijk voor mensen zoals u die nu belangrijke en bepalende beslissingen nemen.

Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde, schreef het boek '**Omarm de chaos**'. De chaos omarmen begint met de chaos erkennen en accepteren en uit dat proces, weet ik uit eigen ervaring, volgt als vanzelf de vraag hoe wil ik daarin zijn, wat doe ik op dit kritieke moment met mijn mogelijkheden?

Chaos betekent letterlijk de geboorte van iets nieuws, dat geeft mij moed. Een periode van chaos kan veel angst oproepen. Hebben we dan toch de moed om mee te gaan met die chaos en daar mooie dingen mee te doen? Bijvoorbeeld de democratie een nieuwe impuls geven met het starten van een Burgerberaad. Daar is moed voor nodig en toch heeft de Haarlemse gemeenteraad dat besloten, staat het in het coalitieakkoord en is er ook onder u een meerderheid voor.

Klimaatverandering is een onderwerp dat iedereen aangaat. Het gaat om leven of dood. We zijn verplicht aan onze medemensen nu en in de toekomst om alles te doen wat in ons vermogen ligt om de aarde leefbaar te houden, een Burgerberaad CO2-reductie zie ik als een belangrijke stap.

Voor wie bang is voor teveel activisten in zo'n Burgerberaad, laat u vooral informeren. U zal erachter komen dat er helemaal geen reden voor angst is. Een Burgerberaad wordt geformeerd op basis van loting en vertegenwoordigt een dwarsdoorsnede van de samenleving.

Ik sluit graag af in vertrouwen, want zonder vertrouwen is actievoeren voor mij geen optie. Ik wens u moed en wijsheid in deze chaotische tijd, want met alle verschillen zult u samen moeten besturen. Dank voor uw aandacht.