

Brief aan alle opa's en oma's

Ik ben oma van drie kleindochters. Jullie en ik, we weten allemaal hoe geweldig het is om kleinkinderen te hebben: de band die je met ze opbouwt, de leuke dingen die je samen doet, het betrokken zijn bij hun leventje, ze te zien groeien en ontwikkelen... de hoop op een mooie toekomst die je voor ze hebt...! Maar langzaam komt het bij je binnen dat er gevaren voor ze op de loer liggen, zoals de snelle opwarming van de aarde. Ik realiseer me dat ik onbedoeld die situatie mede veroorzaakt heb, doordat mijn generatie genoten heeft van de vooruitgang, maar veel te weinig nagedacht heeft over de negatieve gevolgen daarvan. Dat we door ons streven naar steeds meer groei, steeds meer produceren, steeds meer verdienen, erg kortzichtig bezig zijn geweest. We hebben de aarde gebruikt als verdienmodel. De uitstoot van CO2 door verbranding van al die fossiele brandstoffen, de lucht-, water- en bodemvervuiling, het verlies van biodiversiteit, we hebben het allemaal voor lief genomen. Of in ieder

geval er veel te weinig tegen gedaan.

Maar... het goede nieuws is dat we het proces van de opwarmende aarde nog kunnen afremmen, al is het één minuut voor twaalf! De komende tien jaar zullen daarvoor cruciaal zijn: fossiele brandstoffen zo snel mogelijk vervangen door alternatieve, schone energie en de vervuiling breed aanpakken. Zo snel mogelijk klimaatneutraal worden en dat kan als politici, bedrijven en burgers het echt willen. Want de generaties na ons hebben ook recht op een leefbare aarde!

De generaties na ons... onze kinderen en kleinkinderen dus... een leefbare aarde... ik heb mijn ongerustheid omgezet in actie door me aan te sluiten bij Grootouders voor het Klimaat. (zie: www.grootoudersvoorhetklimaat.nl). Samen met zo'n 6000 opa's en oma's in Nederland en nog veel meer daarbuiten voeren wij actie. We hebben contacten met politici, lokaal, in Den Haag en op Europees niveau. Onlangs was Frans Timmermans (ook dubbel gemotiveerd sinds hij opa is!) nog te

Lieve Kleinkinderen,
Lieve Indi, Lieve Aren,
Lieve Nicolai, Lieve
Juliana en Merida, Lieve
Babet, Tatam en Sophie,
Lieve, **Brieven aan
onze kleinkinderen**
Lieve kleindochter, Lieve
Just, Lieve Jij, Lieve
Paloma, Over zorg, hoop
en liefde, Lieve Oskar en
Tomas, Lieve Hellanthe,
Lieve Ida, Lieve Cleo,
Adam en Ezra, Lieve
Ivo, Lieve Juno en Milka,
Lieve Krijn, Miek en
Jan, Lieve kinderen,
- Grootouders voor het Klimaat

gast in onze jubileum zoom. (zie website). Ter gelegenheid van vijf jaar demonstreren voor de Tweede Kamer en vele andere activiteiten, hebben we grootouders gevraagd een brief te schrijven aan hun kleinkind(eren). Om nu te lezen of later. Daaruit zijn vijftientig brieven geselecteerd. We hebben er een mooi boekje van gemaakt. Ze waren te mooi en ontroerend om dat niet te doen...! De titel: "Brieven aan onze Kleinkinderen. Over zorg, hoop en liefde"

Dit boekje is sinds kort te koop bij boekhandel Mieke Wijgergangs in Berlicum. Een aanrader!

Leny Cobben, Grootouders voor het Klimaat
leny.cobben48@gmail.com