

Bijdrage aan de Dag van de Urgentie, Grootouders bij de Hoge Raad 24 juni 2022
Carola Kruijswijk

Ik ben Carola, 55 jaar, oma van Alcwin, bijna anderhalf.
Toen hij geboren werd, besepte ik sterker dan ooit dat wij de aarde van onze kleinkinderen te leen hebben.

Nu lijkt het erop dat wij een lening hebben op kosten van onze kleinkinderen en hun kinderen. Maar Alcwin en zijn generatiegenootjes moeten geen wereld erven met overall 'verboden te betreden-boodschappen' op plekken die onleefbaar zijn geworden voor mensen, dieren en planten.
Zij moeten een bewoonbare wereld erven.

Zij moeten kunnen rekenen op klimaatrechtvaardigheid en intergenerationele solidariteit. Zijn leeftijdgenootjes wereldwijd die de gevolgen van Westers consumptiegedrag hard ondervinden, moeten niet met hun kinderen op de vlucht hoeven slaan voor hitte, overstromingen en geweld in de strijd om schaars gemaakte hulpbronnen.
Voordat Alcwin groot is moeten wij stoppen met onvermijdelijk noemen wat onverdraaglijk is, onvermijdelijk wat onrechtvaardig is, onvermijdelijk wat onaanvaardbare rooibouw is.
Zij moeten vanzelfsprekend rekenen op een nieuw normaal.

Alcwin en zijn generatiegenootjes moeten thuis en op school leren hoe je je ecologische voetafdruk berekent en hoe je er reductieplannen voor maakt.
Dit bestaat al.
Voordat Alcwin groot is kunnen wij dit normaal maken.

Op duurzaam voedsel, op fair trade als het nieuwe normaal. Op standaardkennis over hernieuwbare energie, bio-based bouwen en klimaatpositief leven, op een klimaatparagraaf in alle wetten en overeenkomsten die nog komen.
Dit bestaat al.
Voordat Alcwin groot is kunnen wij dit normaal maken.

Als ik aan onze regering denk, moet ik vaak denken aan Lodewijk de vijftiende.
Hij riep *Après nous, le déluge*: na ons de zondvloed.
Hem zou het niet raken. Die combinatie van bewustzijnsvernaauwing en defaitisme kunnen we moeiteloos herkennen in onze regering, die ook nog altijd denkt dat klimaatbeleid vooral voor hen haalbaar en betaalbaar moet zijn.

Als ik dat vertaal in zondvloedtermen is de boodschap van onze regering:
Na ons de zondvloed. En onze kleinkinderen dweilen hem wel op.

Maar dat kan ik Alcwin niet verkopen.
Geen enkel kind uit zijn generatie en de generaties na hem hoeft egocentrisch, geprivilegieerd defaitisme te accepteren of een dweiltje om onze zondvloed op te dweilen.

Scheep ze niet af met een dweiltje: voorkom die zondvloed.
We kunnen als samenleving zoveel beter.
De mogelijkheden bestaan al.
Voordat Alcwin en zijn generatiegenootjes groot zijn kunnen wij die normaal maken.
Moeten wij die normaal maken.