

# Vrede en de vijand

woensdagavond 23 oktober 20:00 - 22:00 uur

**Oorlogvoering heeft het meest vernietigende effect op het milieu. En staat haaks op de 17 Goals voor duurzaamheid. Vrede is een absolute voorwaarde voor internationale samenwerking. Dus...**

De Woudkapel organiseert samen met Ebbe Rost van Tonningen een bijeenkomst over vrede. Mede op basis van het onlangs uitgekomen boek Veiligheid Opnieuw Doordenken. De avond start net een vraaggerek tussen Madelief Brok en Ebbe Rost van Tonningen. Na de pauze discussie in kleine groepen. In een vraaggerek over en weer zullen Madelief Brok (inspirator bij de Woudkapel) en Ebbe Rost van Tonningen elkaar en de bezoekers bevragen. Daarbij zal Madelief ingaan op de meer spirituele en religieuze kant van vrede en de-escalatie en Ebbe op de politieke omgang met de vijand. We kijken in deze bijeenkomst ook of er behoefte is aan een vervolg en indien ja, hoe?

## Vrede op het persoonlijke en spirituele vlak

Vrede is een belangrijk uitgangspunt van verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen. Wat betekent vrede voor ons? Vrede in onszelf. Vrede in ons eigen gedrag en in de omgang met anderen. Slagen wij erin om vaste patronen in ons denken en handelen te doorbreken op weg naar innerlijke vrede? En wat is daar voor nodig? Vrede doen en worden is een lange weg. Spiritueel zijn, is een manier van leven waarbij je je bewust bent van je verbinding met jezelf, anderen, de natuur en het grotere geheel. Wim Overdiep schrijft in zijn opnieuw actuele boek 'het gevecht om de vijand': "Als het gaat om

de spiritualiteit van de vrede, moeten we toe naar een herwaardering van alles".

## Vrede en onze democratie

In onze vertegenwoordigende democratie bepaalt onze regering onze positie tegenover oorlog, zoals in Oekraïne. Voelen wij ons daarin vertegenwoordigd door de Tweede Kamer en de regering? En indien niet, voelen wij als burgers een eigen verantwoordelijkheid? En kunnen wij daar vorm aan geven? Bijvoorbeeld zoals de vredesbeweging in 1981 met 400.000 demonstranten. Die vredesbeweging kreeg daarvoor veel burgers op de been en de steun van kerken, het Humanistisch Verbond en de vakbeweging.

## Vrede in Europa en de wereld

Geeft onze regering een vrijbrief aan de NAVO namens ons te besluiten? Ook als onze regering stelt dat wij vanuit Nederland geen invloed kunnen uitoefenen op vredebesprekingen? Een citaat van Ludo De Brabander (27-02-2022): "Na vijftieng jaar in de vredesbeweging, kijk ik met groeiende verbazing naar de manier waarop de Oekraïne-crisis op een oorlog is uitgedraaid. Er is slechts één alternatief: werken aan de-escalatie. Hoe moeilijk ook, de meeste conflicten worden uiteindelijk beslecht aan de onderhandelingstafel."



**Achtergrond Madelief Brok.** Zij vervult de functie van inspirator van de Woudkapel, een ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie. Zij heeft een theateropleiding gedaan, werkte lang in het onderwijs en is opgeleid tot voorganger.

**Achtergrond Ebbe Rost van Tonningen.** Hij werkte in de zeventiger jaren samen met ds Overdiep in de Geertekerk. Ebbe was officier in militaire dienst, veelvuldig interim-bestuurder in binnen- en buitenland en ook wethouder in De Bilt. Hij vervulde opdrachten in Oekraïne (Cherson en Lviv).

---

**Woensdag 23 oktober** (20:00 – 22:00 uur) in de grote zaal van de Woudkapel, Beethovenlaan 21 (hoek Sweelincklaan) 3723 JJ Bilthoven

## Kosten en aanmelden

Leden betalen € 5,00 \*. Niet-leden betalen € 10,00. Kaarten zijn te koop via de knop 'Bestel kaarten' **website Woudkapel** agenda, datum 23 oktober. Opgaven ook mogelijk via Ebbe Rost van Tonningen: **ebbe@ebberostvantoningen.nl**