

Klimaatverandering tegengaan: wanneer is genoeg ook genoeg?

**Inspiratieavond op woensdag 25 september 2024 met
gedragswetenschapper en klimaatpsycholoog Reint Jan Renes**

Locatie: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort. Vanwege beperkte parkeerruimte adviseren wij zoveel mogelijk op de fiets te komen. Aanvang 19.30 uur. Deuren open vanaf 19.00 uur.

Aanmelden is verplicht: tot uiterlijk 21 september aanmelden door een mail te sturen naar mwj.rietveld@planet.nl

Bij overschrijding van het aantal beschikbare plaatsen kom je op een wachtlijst. Deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage is ter plaatse zeer welkom.

De Amersfoortse Grootouders voor het Klimaat en het Humanistisch Verbond Eemland nodigen je uit voor een inspiratieavond met Reint Jan Renes, lector klimaatpsychologie aan de HvA en duurzaamheidsambassadeur van de gemeente Amersfoort. Na de inleiding van Reint Jan gaan we aan de slag met onze eigen ervaringen en wensen en inspireren we elkaar met wat er mogelijk is om concreet actie te ondernemen. Wethouder Johnas van Lammeren van duurzame leefomgeving en biodiversiteit heeft toegezegd aanwezig te zijn en zal aan het eind reageren.

Wanneer is het genoeg?

Lig je ook wel eens wakker als je denkt aan de wereld waarin de kinderen van nu en de generaties na hen zullen leven? Een wereld met hittestress, extreme droogte, stijging van de zeespiegel, verlies van biodiversiteit, migratiestromen en andere gevolgen van het veranderende klimaat? Je bent niet de enige, maar in gezelschap van 80% van onze landgenoten.

We willen vanwege deze zorgen best in actie komen tegen klimaatverandering, maar weten vaak niet goed wat en hoe. Recent onderzoek laat zien dat mensen met een relatief hoog inkomen bezorgder zijn over het klimaat en het klimaatbeleid meer steunen, maar dat minder dan gemiddeld vertalen naar duurzamer gedrag. Terwijl juist deze mensen door hun leefstijl een duidelijk grotere bijdrage leveren aan de klimaatverandering. Omgekeerd laat het onderzoek zien dat mensen met een lagere levensstandaard een minder grote voetafdruk hebben, simpelweg omdat er minder te besteden is aan vliegvluchten, eten, kledingaankopen en luxeproducten. Tegelijkertijd is er bij hen minder draagvlak voor klimaatbeleid.

Veel plannen en initiatieven proberen de effecten van klimaatverandering zo goed mogelijk op te vangen. Denk aan zonnepanelen, windmolens, elektrisch rijden, recycling en andere duurzame maatregelen. Al deze duurzame oplossingen zijn zeer wenselijk, maar hebben vaak als bijeffect dat ze bijdragen aan de illusie dat we gewoon door kunnen gaan met hoe we nu leven.

Wat moet er gebeuren?

Een echte oplossing voor de lange termijn vraagt om meer: een verandering van gedrag door mensen, in bedrijven en organisaties én door de politiek in de vorm van wetgeving, beleid en uitvoeringsbesluiten.

Voor individuen geldt dat 'consuminderen' een manier is om een bijdrage te leveren: bewust kiezen om te stoppen met zaken waar we aan gewend zijn geraakt, die we nu prettig en belangrijk vinden, maar die een negatief effect hebben op het klimaat. We willen het wel, maar het valt in de praktijk niet mee ze op te geven, opgegroeid als we zijn in een lange tijd van groei, van steeds maar meer en meer. 'Consuminderen' voor een duurzamere toekomst voelt vooral als verlies. We ervaren nog niet de winst van de voordelen op de lange termijn. Neem de plannen van de gemeente Amersfoort voor meer duurzame en klimaatbestendige woonwijken. Zo'n wijk biedt van alles meer: meer ruimte voor groen en natuur, meer schone lucht, meer speelplekken voor kinderen, meer fietsstraten, meer en beter openbaar vervoer, meer bescherming tegen droogte, hittestress en overstromingen, meer huizen van het gas af, meer warmtenetten, meer comfort door isolatie, meer zonnepanelen. Dat vooruitzicht, een groter welzijn dus, vinden we zeker aantrekkelijk, voor onszelf en voor de generaties na ons. Maar we vinden het lastig te accepteren wat daar tegenover staat: minder ruimte voor de auto, minder energiegebruik, compacter wonen, minder afval produceren, oftewel verlies van dat wat ons vertrouwd is.

Lange-termijnoplossingen vragen van ons dat we zoeken naar een nieuwe balans tussen wat moet voor later en wat we nu echt nodig denken te hebben. Met andere woorden: **wanneer is genoeg ook genoeg?!** Wat kun je nu al zelf doen in je huis, je straat, je wijk en in je stad? Daar gaan we naar op zoek! Dat is spannend, uitdagend en ingewikkeld, maar zeker de moeite waard! Zoek je mee?