

Noodklok Klimaat 7-3-2026 bondig verslag

Het persbericht had gewerkt. De dag tevoren verscheen Nieuwsblad Heiloo met op de voorpagina in een blauw kadertje 'Kerkklokken in Heiloo luiden voor klimaat' en daar onderen fotootje met EEN LEEFBARE AARDE VOOR ALLE KLEINKINDEREN. Binnenpagina's waren er met alle lijsttrekkers over stellingen voor de verkiezingen. De toon was gezet.

En toen kwam de dag van het klimaatalarm.

In de aanloop naar de Noodklok van 12:00 werden er linten gespannen met over de hele lengte kinderfiguren aan de lijn. En er liep een Grootouder rond met een cape waarop Fossil Power Foolish Power stond, Power in Stop-rood.

12:00 was het zover. Geen 12 slagen, maar een opmaat naar 5 minuten lang een Noodklok. Ook de twee andere kerken in Heiloo, de Ter Coulster en de Willibrordus, luidden tegelijkertijd de Noodklok.

Vervolgens zong Klimaat Alarm Heiloo (KAH) 'Als Groenland dan ...' een lied op gitaar muziek en tekst van Frank Edam. Hij drijft erin luchtig de spot met de gevolgen van de Klimaatcrisis. En hij schreef het in $\frac{3}{4}$ maat, een walsje waarop werd gedanst.

Daarmee werd de weg gebaad voor een niet mis te verstaan statement bij de kleurige bank voor de kerk met 'er was eens .. erop: "er was eens EEN LEEFBARE AARDE VOOR ALLE KLEINKINDEREN"'. Naar het zich laat aanzien gaat het daar onherroepelijk heen. Het vormde een opstapje naar een stelling voor het gemeentelijk verkiezingsdebat van 11 maart. Daarin staan verwijzingen naar 'De toekomst van Heiloo Duurzame Ontwikkeling!?' van 30 jaar geleden. Zoals, nog hoogst actueel, 'het differentiëren van de OZB naar autobezit', 'het realiseren van parkeerbeleid gericht op betaald parkeren en vermindering van parkeerplaatsen' en 'het realiseren van een samenhangend netwerk van 'directe, veilige, aantrekkelijke en comfortabele fietsroutes, de hoofdroutes uitgevoerd als fietsstraat'. Maar of dit ook echt zou kunnen, was toen ook al een groot vraagteken. En een punt zoals 'het fors verbeteren van het gebruik van de fiets, o.a. bij het boodschappen doen', moet natuurlijk geactualiseerd worden.

Ondertussen was er een Grootouder loopfietsend naar de GrootGrutter in het Loo gelopen om -ook in de supermarkt- 'weer een auto minder' te demonstreren. Zijn cape had een gedaanteverwisseling ondergaan, van Foolish-Fossil naar 'Human Power Healthy Power', Power in Vooranggroen. De opa kocht er een onverpakt biologisch brood en was ruim op tijd terug om de laatste Klimaatliederen van KAH mee te maken.

Weliswaar was er geen plaatselijke en regionale Pers bij, maar dat kon te maken hebben met redactioneel beleid om juist van het verkiezingsdebat verslag te doen. En ook was er vrijwel geen publiek, dus geen zwaan-kleef-kleef-aan-effect van voorbijgangers en tentoonstelling-bezoekers van de Witte Kerk.

Al met al wijst alles in de richting van een wijdverbreide aandoening, en wel die van Klimaatautisme, waarvoor gedragsverandering het medicijn is.